

## Geschiedenis van een postzegelverzameling.

Januari 2008, Wim Meens  
Artikel voor de Philatelist.

1981. De klerenkast stond op mijn slaapkamer.....te staan. Hij stond daar waarschijnlijk al jaren, ook omdat er nergens anders in huis plek voor hem was. In de kast hing de trouwjurk van mijn moeder en het trouwkostuum van mijn vader, er lagen wollen dekens en er hing aan de andere zijde een oude pilotenjas. Waarschijnlijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog, althans dat hield ik me voor. Onder de kast bevonden zich twee laden, maar deze waren afgesloten. Ik kreeg ze niet open en maandenlang piekerde ik me suf wat daar nou in zou liggen. Na maanden me een dikke kop te hebben “geprakkezeerd” ging ik op onderzoek uit.....ik moest en zou de sleutel tot de laden vinden. En warempel, enkele dagen later vond ik de sleutel op zolder, in een lade van een klein beddenkastje, en kon ik bij het grote geheim.

Beide laden lagen vol met oude postzegelalbums vol met oude, soms de eerste, postzegels uit diverse Europese landen. Afgestempeld, maar dat maakte voor mij niets uit. Wat een schat, wat een mooie zegels. Het bleek dat mijn vader postzegels had verzameld, maar dat de albums eigenlijk afkomstig waren van een oom van hem uit het Belgische Huy.

Deze Henri Dewart, gehuwd Diederens en verzetstrijder, werd door de Duitsers opgepakt in zijn hotel/café “Hôtel des Ruines” te Huy en op 11 december 1943 gefusilleerd. Dus toch Tweede Wereldoorlog!



Henri Dewart - Diederens



Hôtel des Ruines - Huy

Na Henri's dood werd zijn postzegelverzameling in tweeën gedeeld. Eén helft ging naar een nicht van mijn vader en de andere helft kwam naar Spaubeek. Van mijn vader mocht ik de verzameling hebben want hij had mijn enthousiasme natuurlijk gezien. Echter op twee voorwaarden:

Ten eerste moest ik de collectie laten zoals hij was en er voorzichtig mee zijn en ten tweede; als ik postzegels wilde verzamelen moest ik dat doen in een nieuwe album. Nou, dat was niet tegen dovemansoren gezegd en diezelfde week had deze jongen bij de toen nog aanwezige V&D in Geleen een postzegelalbum gekocht en was ik toetreden tot het wereldje dat toen nog **Philatelie** heette. Jaren later pas, bij een postzegeltonoonstelling op de Lindenheuvel zou ik toetreden tot deze vereniging.

Vanaf mijn 11<sup>e</sup> verzamel ik dus al postzegels. Gestart na een vondst van enkele postzegelalbums in twee laden van een oude klerenkast!