

België stripland



W. MIJNSTREEK

Als er een land is dat zich met recht het stripland van Europa, nee...zelfs van de wereld mag noemen, dan is dat België wel. Om dit te benadrukken gaf de Belgische Post op 17 september dit velletje met ook bij ons bekende stripfiguren uit.

V.l.n.r. en van boven naar beneden; Jef Nijs met Jommeke, Bob de Moor met Cori de scheepjongen, André Fraquin met Guust Flater, Marc Steen met Nero, Willy Vandersteen met Suske en

Wiske, Hergé met Kuifje, Morris met Lucky Luke, Jijé met Jerry Spring, E.P. Jacobs met Blake & Morris en last but not least Peyo met De Smurfen. In een oplage van 313.000 stuks zal er zeker nog eentje te verkrijgen zijn bij de Belgische postkantoren vlak over de grens.

Het ontwerp van dit velletje ligt in handen van het ontwerpduo MVTM (Myriam Voz en Thierry Martin) die veelvuldig al postzegels voor de Belgische Post hebben ontworpen. Logisch

omdat ze werken voor de grafische afdeling van de Belgische Post. Ze zijn zeker niet zomaar medewerkers van de Post. In 2001 en 2007 wonnen ze onder andere de prijs "Yehudi Menuhin" uitgegeven door de Filatelistische Music Circle voor de mooiste postzegel in de wereld op het gebied van muziek. Het velletje bestaat uit tien zegels met de waarde aanduiding "1" net zoals wij die tegenwoordig kennen. Het tarief voor deze Belgische postzegels is 75 cent per stuk.

Dus ondanks dat onze Nederlandse zegels vanaf 1 januari aanstaande 54 cent per stuk kosten, een opslag van 4 cent, mogen we ons toch nog verheugen op een goedkopere verzending van onze poststukken dan onze zuiderburen. Maar die lachen ook bij een economische crisis zoals we die nu kennen. Al was het maar vanwege al die monumentale stripfiguren.

Contact met De Philatelist? dophilatelistgeleen@kpnmail.nl